

The logo for the ATA Party features the text "ATA" in a large, bold, red, sans-serif font, positioned above the word "PARTI" in a smaller, bold, red, sans-serif font. The text is centered within a white circle, which is itself centered within a red square background.

ATA

PARTI

YENİDEN TÜRK DEVRİMİ İÇİN

ATA PARTİ

ATA PARTİ, ülkemizin içine sürüklendiği çıkmazdan kurtarılarak, Türklüğün binlerce yıllık geçmişindeki üstünlüklere ulaşması için; ATA'nın ortaya koyduğu Türk Devrimini bilinçle benimseyen, çağın gereklerine göre yenileyerek, YENİDEN TÜRK DEVRİMİ tasarlaması ile yola çıkanların bulunduğu partidir.

BİZ, yarım yamalak Atatürkçülük, ortaya somut çözümler getirmeyen soyut bir Türkçülük, çekingen devrimcilik, sözde toplumculuk ile Türkiye'nin sorunlarına çözüm bulunamayacağını, Türklüğün yeniden yükselişe geçemeyeceğini biliyoruz.

Biz, ATA'nın söylemleriyle, eylemleriyle ortaya koyduğu Türklük Bilinci, Bilim Yolu, İnsana Sevgi, Doğaya Saygı anlayışıyla yola çıktık.

Biz, bizim gibi düşünenler, bizim gibi düşünenleri özleyen, bekleyen yurttaşlarımızla yolumuzu sürdüreceğiz, birlikte başaracağız.

Biz, sığ söylemlerle, güdük eylem önerileriyle ülkemizin iyi bir yerlere varamayacağını bilerek, en derin köklere yönelip, en ileri gerçekleri değerlendirerek ATA PARTİ tasarlamasını yazdık.

Bu tasarlama yazdıklarımız, yönetimin dışında olduğumuz dönemde bizim yönetenlere karşı uyarıcı yol göstericimiz olacak. Yönetime geldiğimizde de birebir uygulayacağız.

Bundan sonraki bölümde geçmişimizin bize gösterdiği gerçekleri anımsayalım.

DERİNLERDEKİ KÖKÜMÜZ

Bugünkü karanlığın köklerini incelemesek çıkış yolunu bulamayız.

Atatürk'ün Tarih Görüşüne inanarak diyoruz ki:

Türk Ulusu insanoğlunun geçmişindeki en köklü, en önemli en büyük Ulustur.

Bundan binlerce yıl önce Tarım Uygarlığını ortaya çıkaran **ATALARIMIZ** insanoğlunun da uygarlaşmasına, uluslaşmasına öncülük etmişlerdir.

Ata'larımız tohumu ekip biçmeyi, hayvanları evcilleştirmeyi, ata binmeyi, madenleri özellikle demiri eritip biçimlendirmeyi, çeliği elde etmeyi başarmışlardır.

Ata'larımız, bilimi geliştirmiş, Göğü izlemiş Tanrı İnancı'na ulaşmıştır. Bu inançtan kaynaklanan erdem kuralları ile dirliklerini düzenlemişlerdir.

Türk Töresinde Devlet yönetiminde **KURULTAY** en yüce organdır. Devlet Başkanını Kurultay seçer, yanlış yaparsa değiştirir. Devlet Başkanı Başbakanı, Bakanları seçer, Kurultay onaylar. Türkiye Cumhuriyeti de bu temel üzerine kurulmuştur.

Ata'larımızda, **BİLGELİK, ALPLİK, DÜZ OLMAK (DÜZGÜNLÜK)** Ulus'un yükselmesi için en önemli kurallar olarak görülmüş; bu inanç **ORKUN YAZITLARI**'nda da ortaya konulmuştur.

Bilge'lik, çağın bilimlerini bilmek, bunlarla dirliği sürdürmek, yöneticilerin bu yol ile Ulus'u iyi yönetmeleri demektir.

ALP'lik savaşta atılgan, barışta girişken olmaktır.

Düz olmak, düzgün yaşamak demektir. İnsanlara, canlılara, doğaya zarar vermemek, yararlı kişi olmaktır. Düz kişi kimsenin malına, canına, ırzına göz dikmez; özellikle de kamu malına el uzatmaz.

Atalarımız, düz olmayanları (kişilere, kamuya zarar verenleri) yasa gereğince ağır biçimde cezalandırırlardı.

Atalarımız,

Bundan binlerce yıl önce Tarım Uygarlığını buldular. İl (devlet) kurdular, uluslaştılar, çoğaldılar, **ATAYURT**'a sığmaz oldular, yeryüzüne açıldılar.

Gittikleri yerlerde yaşayan ilkel insanları eğittiler, uygarlaştırdılar, bunları bir devlet çatısında toplayıp uluslaşmalarını sağladılar. Gidenlerin sayısı azdı, yönettikleri çoğunluk içinde eridiler, dillerinden, inançlarından, adlarından izler bıraktılar.

On altıncı yüzyıla kadar Yeryüzünün Öncüleri Atalarımızdır.

O çağda en büyük devletlerin Osmanlılar, Timurlular, Babürlüler, Altınordu, Memlükler, Safeviler olması boşuna değildir. Bu boyda sadece Çin vardır. Çin'i yönetenler de Türk Soylu Vey'lerdir.

TÜRK KİME DENİR

Biz Türk derken, Türklüğü benimsemiş olanlardan söz ediyoruz.

Kökene, ana dili ne olursa olsun Türklük bilincine ulaşanlar Türk'tür.

Kökene Türk olsa da Türklük bilincinden kopanlara artık Türk denilemez. Toplumbilimin ortaya koyduğu gerçeklik budur.

NE İDİK NE OLDUK

Binlerce yıl Öz İnancı, Öz Töresi ile erdemli başı dik yaşayan **ATALARIMIZ**, tarih içindeki yolculuklarında 10. Yüzyıldan başlayarak büyük çoğunlukla İslam Dinine girdiler.

Girdikleri bu din ile dinin taşıdığı bilgi ortamında **ATALARIMIZ** törelerini koruyarak, kendilerine özgü bir **TÜRK MÜSLÜMANLIĞI** oluşturdular.

ATALARIMIZIN Müslümanlığında akla, bilime önem vermek; insana yardım etmek, kadına toplumda onurlu yer vermek; doğayı korumak gibi değerler varlığını sürdürdü.

Halaç Mansur, Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre bu anlayışın önemli kişileri olarak ortaya çıktılar.

Atalarımız Müslümanlık alanında uygarlığın oluşmasına büyük katkılarda bulundular. Türk Farabi, İbn-i Sina, Harezmi, Biruni, Cezeri gibi bilginler bugün de İslam Uygarlığının övünç kaynakları olarak anılırlar.

Selçuklular döneminde Başvezir Nizamül Mülk'ün kurduğu Nizamiye Medreselerinin ilk reisinin İmamı Gazali olması, onun da felsefeyi kafirlik olarak görüp dışlaması, akıl bilimlerini küçümsemesi İslam Uygarlığının çöküşüne yol açmıştır. Kuşkusuz Gazali bu konuda sorumlu değildir. Sorumlu olan onun öncülük ettiği bilinçsizliktir.

ONALTINCI YÜZYILDA DÖNÜŞÜM BAŞLADI.

Bilimden uzaklaşan süreç Türk Devletlerine zamanla ulaştı. Önce Memlüklerde çöküş başladı. On beşinci yüzyılda Büyük Timur'un aydınlanmacı devleti torunu Ebu Sait ile onun akıl hocası Ubeydullah Ahrar döneminde karanlıklara gömüldü. Devlet din devleti oldu. Sonunda da dağıldı gitti. Buna karşılık Büyük Petro ile akıl, bilim devrimini gerçekleştiren Rusya Türkistan Ülkelerini birer birer ele geçirdi.

On yedinci yüzyılda aynı sonuç Büyük Babür'ün kurduğu Hindistan Türk Devletinde de gerçekleşti. Orada devleti din devleti yaparak, çöküşü başlatan Babür'ün torunlarından Evrengizip ile onun akıl hocası İmamı Rabbani'dir.

Osmanlı'da Yavuz Selim ele geçirdiği Mısır'dan iki bine yakın Arap Şeriatçısı mollayı getirterek, Osmanlı egemenlik alanında bilinç birikimini bozdu.

On altıncı yüzyılda ise aynı süreç Osmanlı'da gerçekleşti. Padişah Sultan Süleyman, akıl hocası ise Şeyhülislam Ebusuud'dur. Osmanlı'nın okullardan felsefeyi kaldırması, akıl bilimlerinin küçümsenmesi o dönemde başladı. Yavuz Selim'in Oğlu Süleyman döneminde ise Osmanlı artık bir din devleti olmuştur. Çöküş böyle başladı.

Katip Çelebi bu gerçeği **MİZAN** adlı kitabında çok açık bir biçimde anlatır.

Bu dönemde Felsefe yasaklandı, akıl bilimleri küçümsendi, din bilimleri denilen bilgi yığınları karanlık bir dönem başlattı.

Aynı yüzyılda bin yıllık karanlığından kurtulmaya başlayan Batının aydınlanmaya başlaması Osmanlı'nın işini iyice çetinleştirdi.

Batı bilime, tekniğe açılırken, Osmanlı karanlığa gömülüyordu.

Akıl, bilim yolundan giderek Sanayi Devrimine ulaşan Batı karşısında Osmanlı'nın gerilemesi yenilmesi sona doğru gitmesi kaçınılmaz oldu. . 1838 Türk İngiliz Ticaret Antlaşması ile bu durum kesinleşmiş oldu. 1854 de ilk borç alındı, ödenemeyen borçlar için de 1881'de "Duyun-ı Umumiye" ile Osmanlı'ya el konuldu.

On altıncı yüzyılda Yeryüzünün en büyük devletleri Osmanlı, Timurlu, Altınordu, Babürlü, Memlük, Safevi Türk Devletleriyken, yirminci yüzyılda Türklük sönen bir yıldızla dönüştü.

Osmanlı'nın ortadan kalkmasıyla batı Türklüğü yok olmak üzereydi. Sultan Süleyman döneminde, Türklükten, Türklük değerlerinden uzaklaşmaya başlayan; eğitimde felsefeyi, bilimi öteleyen, rüşveti tepeden başlatan Osmanlı, kendisiyle birlikte Türkiye Türklüğünü de başkalarına kul olmaya doğru sürüklüyordu.

ATATÜRK İLE DİRİLİŞ

İşte böyle bir ortamda, Türk Ulusu'nun içinden bir güneş doğdu.

Önce Kurtuluş Savaşı ile Ülkeyi kurtardı.

İçinde Oğuz Kağan'ın, Alp Er Tunga'nın, Bagatur Yabgu'nun (Mete), Çiçi Yabgu'nun, Bumin-İstemi Kağan'ların, Bilge Kağan'ın, Kültigin'in, Alpaslan'ın, Timur'un, Fatih Sultan Mehmet'in, Ulug Bek'in bilincini taşıyan Atatürk, Türkiye Cumhuriyetini **TÜRKLÜK BİLİNCİ, İNSAN SEVGİSİ, DOĞAYA SAYGI, BİLİM YOLU, TOPLUMCU KALKINMA** ilkeleri temelinde kurdu.

On altıncı yüzyıldan başlayarak Türk Ulusu'nun çöküşüne yol açan din yerine Türk Müslümanlığının yeniden doğuşunu sağlayacak önlemler aldı. Kur'an'ı Türkçeye çevirtip yayınlattı. Din ile devleti birbirinden ayırdı.

Türkiye Türklüğü için Yeniden Doğuş (Rönesans) denilebilecek bu büyük girişim sonuçlarını verdi.

Cumhuriyet kurulduğunda Türkiye'de on üç milyon insan yaşıyordu. Büyük çoğunluğu okuryazar bile olmayan eğitimsiz bir halk... Gençler savaşlarda kırılmış... 40 bin köyden 37 bininde okul yok. Temel besinler yeterince üretilmiyor, dışardan alınıyor... Tarım ilkel... İstanbul'daki ipek, yün, bez, deri fabrikaları dışında ülkede fabrika yok...

Hastalıklar, verem, tifüs, tifo, frengi, sıtma, çiçek, trahom yaygın... Kadın hakları yok... Karmakarışık bir toplum yapısı... Ortak zaman ölçüleri, ortak takvim yok... Aydınlar halkın anlamadığı, adına Osmanlıca denilen uydurma bir dil konuşuyorlar... Arap yazısıyla yazılanları okuyanlar yazanın amacının dışında anlayabiliyorlar. Okuryazarlık oranı son derece düşük.

Özet olarak çürük bir yapı, bozuk bir ülke görünümü...

İşte Atatürk yaptığı TÜRK DEVRİMİ ile bu ülkeyi çağdaş bir toplum durumuna getirdi. Yurttaşlara Ulus bilinci kazandırıldı. Türklük övünç kaynağı oldu. TÜRK ÖĞÜN, ÇALIŞ, GÜVEN denildi.

Atatürk, Balkanlardan, Kafkaslardan gelenlerle daha da güçlenen Türkiye yurttaşlarından çağdaş bir Ulus kurmayı başardı. Bu ulusun adına **TÜRK ULUSU** denildi.

Atatürk Türkiye'si Yeryüzünün saygın ülkelerinden birisi oldu.

Atatürk'ün yolu da yöntemi de doğruydü. Kalkınmanın yöntemi **TOPLUMCU KALKINMA** uygulamalarıydı: Üretici Kamu yatırımlarına öncelik vermek, üretici özel girişimi desteklemek; tarımı, sanayiye bu yolla geliştirmek... Bugün otomobil yapmayı konuşan Türkiye 1934'de uçak yapıyor; dışarıya da satıyordu. İstanbul Haliç de Atatürk'ün isteği, desteklemesi sonucunda ortaya çıkan silah fabrikası başka ülkelere silah satıyordu.

AKP yönetimine gelinceye kadar Atatürk'ten sonra gelen yönetimler de Ata'nın yolundan giderek değerli çalışmalar yapmışlar; tarımda, sanayide, kalkınmada önemli kazanımlar ortaya koymuşlardır.

Ancak!

Ata'nın ölümünden sonra başlatılan uygulamalar arasında, okullarda okutulan yüksek Türklük bilinci vermeyi amaçlayan tarih ders kitabının,

çağdaşlığı öğreten medeni bilgiler dersi kitabının eğitimden çıkarılması, özgün bir eğitim kurumu olan Köy Enstitülerinin kapatılması çok önemli yanlışlardır.

ATATÜRK'TEN SONRA

Atatürk Türk Devrimini **AKIL İLE BİLİM** temelleri üzerinde yükseltmişti. “Benim görüşlerimi doktrin durumuna getirmeyin... Ben hiçbir dogma bırakmıyorum... **AKIL İLE BİLİM** yolundan yürüyün...” diyordu.

Ne yazık ki **ATA**'nın bu değerli öğüdü tutulmadı. Türk Devrimi adı “Atatürk İlke ve Devrimleri” diye dönüştürülüp dogmalaştırıldı. Türk Devriminin gelişmesi yerini dondurulmuş bir dogmanın bekçiliğine bıraktı, bilim yolundan uzaklaşıldı...

Öte yandan on altıncı yüzyılda Türk Ulusu'nun çökmesine yol açan uydurulmuş, çoğaltılmış, çökertici din anlayışının dirilmesinin yolu açıldı.

Atatürk'ten sonra başlayan bu iki yanlış birbirini besleyerek bugünkü karanlık günlere gelmesine neden oldu. Sonraki dönemlerde de artarak sürüp giden, okullarda din dersleri, İmam Hatip Okulları, İlahiyat Fakülteleri, abartılmış çalışanlarıyla **D.İ.B** kamu bütçesinin sırtına 4,5 bakanlığı aşan bir yük yüklerken, insanımızın bilinç düzeyinde çağdışılığın yayılması sonucunu getirdi. Anayasaya, Orta Öğretimde zorunlu din dersi koydurması bütün bu yanlışların en ilginçlerinden biridir.

Bütün bunları yapan yönetimlerin bir yandan da başını örten kızları okullara sokmayacak baskıcı tutumlar ortaya koymasına ise anlaşılması çetin bir durumdur.

Bu durumu sömüren dinci (dindar değil) siyasetçiler sonunda Türk Devrimine karşı bir **KARŞI DEVRİM** yapacak güce ulaştılar.

BUGÜN...

Okullarda, ordu evlerinde, kamu kurumlarında başörtülülere savaş açmayı Atatürkçülük sananların bu tutumlarını da kullanan birileri İslam'ı referans aldıkları savı ile ortaya çıkararak Ülkemizin yönetimini ele geçirdiler.

Gerçekte ise Atatürk'ün kadın kılığı ile ilgili zorlayıcı bir yasa yoktur. “**Kamu görevlilerinin şapka giymesi**” ile “**din adamı kılıklarıyla sokakta dolaşma yasağı**” konusundaki iki yasa dışında da Atatürk döneminde çıkarılmış giyimle ilgili bir yasa yoktur.

Böyle olsa da, olanlar oldu. Atatürk'ü bilmeyen anlamayan Atatürkçü geçinenler ile onların yaptıklarını sömüren Atatürk karşıtları sanki birlikte bugünkü yöneticileri yönetime taşıdılar.

Üstelik bugün ülkeyi yöneten dinciler “**Atatürk ilke ve Devrimleri**” üzerine ant içirenlerin açtıkları, çoğalttıkça çoğalttıkları din okullarını bitirenler ile onların anlattığı uydurulmuş dine inananlar arasından çıktı.

İslam'ı referans aldıklarını söyleyen; demokrasiyi amaca ulaştınca inilecek tramvay olarak gören bugünkü iktidar, halkın bilgisizce bağlandığı uydurulmuş dini alabildiğine sömürerek semirdikçe semirdi.

Bu iktidar bir yandan da kendilerinin yönetime taşınmasının yolunu açan dış gücün koruması altında iktidarlarını sürdürmek yöntemini temel aldılar. İlkesiz iktidar dış güçler arasında savrulan bir ülke görüntüsü ortaya çıkardı.

Global Kapitalist sömürü düzeninin bölgeyi sömürgeleştirmek için ortaya attığı B.O.P denilen tuzağın gönüllü eş başkanlığı ile A.B'ye giriş süreci denilen yalan süreç bu korunma içgüdüsünün korunaklarından başka anlamı olmayan söylemler olarak ortaya çıktı.

Sonra yıkıcı süreçler, açılımlar birbirini izledi...

Adına “**açılım süreci**” denilen aymazlık, terör örgütünün güçlenmesine, yeniden başlatılan örgütle savaşım sürecinde de olağanüstü can yitirilmelerine yol açtı. Süreç terör örgütünün güneyimizde ülkemizi kuşatmasına kadar uzanan kötü gelişmeleri besledi.

Uluslararası alanda satranç oynayan emperyalistler, bölgede kurmak istedikleri kukla devlete alan açmak için ülkemizi yönetenlerin bilgisizlikleri ile dinci mezhepçi heveslerini alabildiğine kullandılar.

Arap baharı adı altında başlatılan kalkışmalardan, gönülden bağlı oldukları dinci örgüt İHVAN'a, iktidar yolunu açma fırsatı yakaladıklarını sanan iktidar, bilinçsizce Suriye Yönetimine savaş açtı. Güneyimizdeki sınır boylarında terör örgütünün yerleşmesi bu ortamda gerçekleşti.

Suriye politikasının yanlışlığı ülkemize milyonlarca Suriyelinin dolmasına yol açtı. Bu Suriyeliler toplum dokumuzu, halk sağlığımızı bozan hastalıkları da birlikte getirdiler. Bütçenin üzerine büyük yükler yükleyen bu durum, Arapları Türklerden daha çok seven dinci iktidarımızın Ülkemizi Araplaştırma istekleri açısından yüksek kayırma uygulamalarına kavuşturuldu. Artık anlaşılmalı olmalıdır ki, Suriye'den getirilenler sığınmacı değil, yerleşmecilerdir.

Ülkemizi Türklük Bilincinden uzaklaştırmak Araplaştırmak, yerleşmeciler yoluyla da Arap çoğunluğu oluşturmak; öyle görünüyor ki bu iktidarın önceliklerinden birisidir.

Sık sık yapılan etnik gruplar vurgusunda Türklüğün bu gruplar arasına sokuşturulması, yeryüzünde eşine rastlanmayan bir söylem olarak düşündürücüdür.

Cumhuriyet, ana dili ne olursa olsun, tüm yurttaşları Türklük çatı kavramında birleştirmişken bu iktidar bu birliği dağıtacak söylemlerinden geri dönmek niyetinde görünmüyor.

Bu büyük yanlışın bahanesi, Ortak Türklük Kavramını benimsemeyen terör örgütü propagandasına karşı söylem olamaz. Bu çocuksu yaklaşımın yanlış olduğu, etkisiz olduğu artık anlaşılmış olmalıdır.

Türklük kavramının birleştiriciliğine karşı ileri sürülen “din kardeşliği” kavramının çürüklüğü 15 Temmuz kalkışması ile de anlaşılmamışsa artık hiç anlaşılmaz.

İktidar ile FETÖ Örgütü aynı dine, aynı mezhebe, dahası aynı din algısına bağlı insanlardan oluşuyor muydu?

İşin bu yanı başka bir gelişmeyi getirdi: İslam’ı referans aldığını söyleyen iktidarın tutumlarının yanına FETÖ’nün işlerini, din üzerinden örgütlenen kimi tarikatların sapkınlıklarını, dahası D.İ.B’in çağ dışı tutumlarını görüp din diye onları anlayan gençler hızlı bir biçimde dinden kopuyorlar. Liselerde deizm (Tanrı’ya inanan dinlere inanmayanlar) yaygınlaşırken bunu gören iktidar İmam-Hatip Okullarını çoğaltarak önlem alacağını sandı. Bir de bakıldı ki deizm İmam-Hatiplerde de yayılıyor.

Kötü örneklerle eklenen uydurulmuş din anlatımı Yeryüzündeki Büyük Bilgi Patlamaları karşısında tutunabilir mi?

Böylece bu iktidar en korkutucu bölünmenin başlatıcısı, hızlandırıcısı bir konumda oldu... Üstelik içlerinden birçoğu bunun ayrımında olsa da çıkar ilişkileri yüzünden susmak yolunu seçiyorlar.

Ülke yönetiminde akıl ile bilimin yerine dinci bağnazlık, adam kayırmacılık, yolsuzluğun, savurganlığın olağanlaşip kurumlaşması gibi sapmalar egemen olunca bozulmadık kamu kurumu kalmadı, kamu düzeni altüst oldu.

Kendilerini iktidara getirenlerin dayattıkları yeni liberalizm uygulamaları da bir başka bozulmanın yolunu açtı.

Sonuçta neler oldu:

1. Devletin dokusu bozuldu, yargı bağımsızlığı ortadan kalktı.
2. Ekonomi altüst oldu, Cumhuriyetin binbir emekle geliştirdiği tarım ile sanayi çöktü.
3. Cumhuriyetin üretim birimleri ile Devletin Varlıkları acımasızca satılıp paraya dönüştürülüp savurganlıkta kullanıldı.
4. Türkiye yabancı mallar için en uygun pazar durumuna getirildi.
5. Gösterişli gereksiz işlerle halkın gözü boyanmaya çalışıldı.
6. Savurganlık kurallaştı. Saraylar, gösterişli bakanlık yapıları, uçaklar, arabalar, binlerce korumalar tutumluluk anlayışını yok eden boyutlara ulaştı.

7. Osmanlı'nın büyüme dönemlerindeki büyükçe bir ağa konağı boyutlarındaki Topkapı Sarayı'nın yerine, çürüme dönemindeki saraylar zincirinin olmasındaki önemli ayırım bu iktidarın kadrolarının bilinç alanı dışında kaldı. Saraylar çoğaltılarak itibar kazanılacağı sanılır oldu.
8. Beslenip büyütülen yandaş şirketler Ülkemizin doğasını bozan işler yaptılar.
9. Varsıllaşan yandaşlar yoksulluğun, işsizliğin yaygınlaşmasına yol açan nedenlerden oldular.

Osmanlı'nın çöküş döneminin başlığı olan fesi başından çıkarmayan bir kaçığın Atatürk Düşmanlığını dirliğinin amacı yapması anlaşılır bir durumdur da ona saygı göstermekte iktidarın en üsttekilerin yarışması bunlara DİB başkanının da eklenmesi bugünün en açık göstergelerinden birisi olmuştur.

Devletin kurumlarının yönetiminin tek kişiye verilmesi gibi akıl dışı bir durum ülke için bir başka korkutucu gelişmedir. Yıllarca vesayetten yakınanlar, devleti tek kişinin vesayetine bırakmanın çelişkisini görmediler.

Yargı, yürütme, yasama erkleri artık tek kişinin, Cumhurbaşkanı'nın vesayeti altındadır. Üstelik bu kişinin Parti Genel Başkanı da olması, kurulan fonların başkanlığına kendisini yardımcı olarak da damadını ataması durumun ne boyutlara ulaştığının ilginç göstergesidir.

MUHALEFET VAR MI?

Bütün bunlardan daha acısı, Ülkemizin içine düştüğü durumun ne olduğunu, bu durumun tarihi derinliklerini bilen, bunu dile getiren, köklü çözümler üreten bir muhalefetin olmayışıdır.

İktidarın oluşturduğu gündeme söz yetiştirmeye çalışan bir muhalefete gerçek anlamıyla muhalefet demek doğru olabilir mi?

Diyoruz ki:

İktidar Ülkeyi çöküşe, karanlığa, dağılmaya sürüklerken, adına muhalefet denilen siyasi partiler olanları izleyip mırıldanmaktan başka bir işe yaramıyorlar.

Ekonominin çöktüğü, dış politikanın iflas ettiği, pahalılığın yurttaşları dirliğinden bezdirdiği bu ortamda iktidarın da çökmesi gerekirdi. Tüm bu koşullar ortadayken iktidarın ülke toplamında çoğunluğu sağlayacak oy alması nasıl açıklanabilir.

Muhalefet partilerinde ise bu beklentiyi karşılayacak köklü çözüm önerileri yoktur.

İktidarın basın yayın organlarında kurduđu tekellecilik, kamu kaynaklarını yoksullara dağıtarak sağladıkları yandaşlıklar, devlet gücünün abartılı biçimde kullanımı ile yapılacak açıklamalar gerçeğin bir yanıdır.

Öte yandan muhalefetin kitlelere umut verecek bir söylem geliştirememiş olmaları ise başka bir gerçekliktir.

Ayrıca unutulmaması gereken bir başka gerçek bu iktidardan kurtulup yirmi yıl öncesine dönmenin Türkiye'yi gelmesi gereken düzeye getirmek için yeterli olmadığı gerçeğidir.

Türkiye ancak Atatürk dönemindeki bilinç düzeyine ulaşarak **ÇAĞDAŞ UYGARLIĞI YAKALAYIP AŞABİLİR.**

Atatürk dönemi bilinç düzeyi ise Türklük Bilinci, Toplumcu Kalkınma ile Bilim Yoluna girerek gerçekleşir.

İşte bizler, **ATA**'larımızın yükseliş yolunun bilgisiyle, **ATATÜRK**'ün izinin bilinciyle birleşen yurttaşlar olarak bir araya gelerek **ATA PARTİ**'yi kurduk.

ATA PARTİ Türk Ulusunu içinde bulunduğu karanlıktan kurtararak yeniden Yeryüzünün en seçkin öncüsü, yol gösterici yapacak yolculuğu başlatmıştır.

Atatürk'ün **TÜRK DEVRİMİ**'ni çağa taşıyarak **YENİDEN TÜRK DEVRİMİ** tek çıkar yoldur.

Biz **ATA PARTİ** kurucuları olarak görevi üstlendik. Gerçek kurucularımız ise Atatürk Bilincinde olan tüm aydınlarımız, yurttaşlarımızdır.

Yolumuza, Ulusumuza inanıyoruz, güveniyoruz.

Çalışacağız, başaracağız.

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE